

# DEN SOM INTE ÄR MOT OSS, HAN ÄR FÖR OSS

*En Predikan för den Tjugosjätte Söndagen "Under Året".*

*Texter: 4 Mos 11: 25-29; Ps 19; Jak 5: 1-6; Mark 9: 38-43, 45, 47-48*

**Ö***Han som inte är mot oss, han är för oss*. Kära bröder och systrar, dessa ord från evangelietexten som vi har hört sammanfattar allt som Herren vill lära oss idag. En man som inte var med bland Jesu lärjungar drev ut demoner i Jesu namn och lärjungarna försäkte hindra honom. Herrens svar leder oss till bättre kunskap om hur den Helige Anden verkar bland Guds barn.

Gud skapade alla människor i världen och han kan använda vem som helst som instrument för att utföra hans verk. Gud som älskar alla som han har skapat är Herre till alla människor i världen och sänder sin Ande till vilka han vill. I den första läsningen hörde vi hur Gud valde de sjuttio män som var med i lägret ó och de två som inte var med.

Vi ser att Josua och Johannes talar på samma sätt när de ger rapport till sina Herrar. De tror att de som inte hör gruppen skulle inte få Andens gåvor eller använda dem. Vi också tänker att de som inte är medlemmar i vår kyrka kanske kan inte ha Guds nåd. Men Herrens lära som vi hör idag påminner oss ***öatt Gud inte gör skillnad på människor, utan välkomnar från varje folk var och en som fruktar honom och gör det som är rättö*** (Apg. 10: 14-15). Detta stämmer med vad Helige Tomas av Aquino skrev: ***öSanningen oavsett av vem som talar den kommer från den Helige Andenö***.

Men att folk utanför Kyrkan kan få Guds nåd och göra underverk betyder inte att medlemskap i Kyrkan inte behövs. Fader Raniero

Cantalamessa har rätt när han säger *öKristi Andes verk utanför kyrkan är inte samma sak som hans talan i kyrkan och i sakramenten. Utanför Kyrkan verkar genom sin makt, i Kyrkan verkar han genom sin närvaro, personligenö*. Lärjungarna som var med Jesus upplevde hans närvaro och kärlek och makt direkt. De som aktivt tillhör Kyrkan också upplever Herrens närvaro i hans ord och sakrament. Ofta när Herren använder folk utanför Kyrkan för att utföra underverk drar han dem också till Kyrkans medlemskap.

Vi ber idag att alla som åkallar Herrens namn, må genom Herrens makt förenas till ett. Det är Herrens vilja att alla som tillhör honom skall bli en hjord med en herde. Vi ber att alla kristna skall, med öppet hjärta söka sanningen och leva i sanningen.

© *P. Damian O. Eze, MSP*